

Tawakkul en Zorgen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَفَعْتُمْ كَمَا يُرَفِّقُ الطَّيْرُ،

تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

Eerbiedwaardige Gelovigen!

Het onderwerp van onze preek vandaag is: ons hart beschermen door op Allah de Verhevene te vertrouwen tegenover influisteringen en zorgen.

De mens wordt in het wereldse leven geconfronteerd met allerlei gedachten, angsten en zorgen. Angsten over de toekomst, gedachten zoals: “Wat als het zo gebeurt?”, “Wat als ik faal?”, “Wat als ik verlies wat ik heb?” kunnen na verloop van tijd het hart van de mens benauwen. Ook de ziel en de Duivel proberen de mens door influisteringen mee te slepen naar wanhoop, angst, vrees en somberheid.

Maar de gelovige weet dat alles gebeurt volgens de beschikking van Allah de Verhevene. De taak van de dienaar is om zijn uiterste best te doen en daarna het resultaat aan zijn Heer over te laten.

Zo zegt Allah de Verhevene in de Edele Koran: **“Wie op Allah vertrouwt, voor hem is Hij voldoende.”** (Soera at-Talâq, 3)

Eerbiedwaardige Moslims!

Influisteringen kunnen een ziekte worden die het hart bezighoudt, de mens onrustig maakt en hem naar wanhoop tegenover zijn Heer drijft. Duivel probeert de mens soms via aanbiddingen, soms via angst voor de toekomst en soms via de gedachten van mensen uit te putten.

Toen enkele metgezellen naar onze Edele Profeet ﷺ kwamen en zeiden: *“Er gaan zulke dingen door ons heen dat wij het zelfs als een grote zonde beschouwen om ze uit te spreken,”* antwoordde de Boodschapper van Allah ﷺ: **“Dat is een duidelijk teken van geloof.”** (Moeslim)

Geliefde Gelovigen!

De gelovige is niet iemand die acht slaat op influisteringen en zich eraan overgeeft, maar iemand die toevlucht zoekt bij Allah de Verhevene. Want hoe meer men acht slaat op influisteringen, hoe groter ze worden en hoe meer ze het hart benauwen; vertrouwen op Allah brengt daarentegen rust in het hart.

Onze Heer zegt: **“Weet wel dat de harten slechts rust vinden door het gedenken van Allah.”** (Soera ar-Ra’d, 28)

Laten wij daarom, in plaats van onze zorgen en angsten te vergroten, ons richten tot onze Heer. Door overdreven na te denken over de toekomst mogen wij de rust van

vandaag niet verliezen. Want de Eigenaar van morgen is Allah de Verhevene.

Eerbiedwaardige Broeders!

Vertrouwen op Allah betekent niet dat men stopt met werken. De gelovige grijpt de middelen aan en doet zijn uiterste best, maar laat het resultaat over aan Allah de Verhevene. Wanneer succes komt, wordt hij niet hoogmoedig; wanneer moeilijkheden komen, vervalt hij niet in wanhoop.

Zo zei onze Edele Profeet ﷺ in een eervolle hadith: **“Als jullie werkelijk op Allah zouden vertrouwen zoals het hoort, dan zou Hij jullie voorzien zoals Hij de vogels voorziet die ’s morgens hongerig vertrekken en ’s avonds verzadigd terugkeren.”** (Tirmidhi)

Geliefde Moslims!

Een van de grootste listen van de ziel en de Duivel is om de gelovige in wanhoop te laten vervallen. Maar voor de gelovige is er met elke moeilijkheid ook verlichting. De gelovige weet dat Allah de Verhevene Zijn dienaar nooit verlaten zal.

Kom daarom, laten wij ons hart niet verbinden aan angst, zorgen en influisteringen, maar aan Allah de Verhevene. Laten wij in plaats van onze zorgen te vergroten onze smeekbeden vermeerderen. Laten wij onze aanhoudende zorgen niet aan mensen voorleggen, maar aan onze Heer. Laten wij in al onze zaken op Allah vertrouwen en toevlucht bij Hem zoeken.

Ik beëindig mijn preek met een edel vers: **“Wanneer je eenmaal besloten hebt, vertrouw dan op Allah. Voorwaar, Allah houdt van degenen die op Hem vertrouwen.”** (Soera Âl-i ‘Imrân, 159)

